

# Χαϊντεραμπάντ, Ανατολική Ορίσα, Μπανγκλαντές, Γκουτζαράτ, Χαριντβάρ

**25 ΗΜΕΡΕΣ**

**15 Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου 2019**



**ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:** ΙΝΔΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:** ΟΜΑΔΙΚΑ

**ΣΤΥΛ:** ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

**ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:** ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

## ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η πληθυσμιακή πολυμορφία της περιοχή της Ορίσα είναι σίγουρα από τις πιο πλούσιες όχι μόνο της Ινδίας αλλά οποιασδήποτε άλλης περιοχής του πλανήτη. Σχεδόν αποκομμένη από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και αποκλεισμένη από τον τουρισμό, κατάφερε να διατηρήσει την εθνογραφική της ισορροπία και να διαφυλάξει μοναδικά όχι μόνο την σύσταση του πληθυσμού αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής των φυλών που κατοικούν εκεί. Το ταξίδι τραχύ, κάποιες μέρες οι ανέσεις λιγοστές, όμως το θέαμα αποζημιώνει όσους τολμήσουν να ξεκινήσουν γι' αυτή την σχεδόν «αχαρτογράφητη» από τουριστικής τουλάχιστον άποψης Ινδία. Όλα αυτά φυσικά συνοδεύονται από τις κοσμοπολίτικες μητροπόλεις της Καλκούτα και του Χαϊντεραμπάντ, τους περίφημους ναούς στο Πούρι και στο Κόναρκ και φυσικά το «άγνωστο» αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μπανγκλαντές συμπληρώνει το πιο πλήρες ταξίδι στις ανατολικές εσχατιές της υποηπείρου.



# Χαϊντεραμπαντ, Ανατολική Ορίσα, Μπανγκλαντές, Γκουτζαράτ, Χαριντβάρ

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### Ημέρα 1η: Αθήνα – Ντάκα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές.

### Ημέρα 2η: Ντάκα – Τσιταγκόνγκ

Άφιξη νωρίς το πρωί στην Ντάκα, την γνωριμία με την οποία μεταθέτουμε για αργότερα. Σήμερα, αφού πάρουμε πρωινό σε κάποιο ξενοδοχείο της πόλης, θα αναχωρήσουμε οδικά για τη Τσιταγκόνγκ, η οποία χτισμένη στα ανατολικά του κόλπου της Βεγγάλης, είναι η δεύτερη πιο σημαντική πόλη του Μπανγκλαντές, την πάλαι ποτέ Ανατολική Βεγγάλη, που προήλθε από τα σπλάχνα της Ινδίας την εποχή του διαχωρισμού της με το όνομα Ανατολικό Πακιστάν, που διατήρησε μέχρι το 1971, οπότε και πήρε τη σημερινή της ονομασία η χώρα. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης όπου κυρίαρχη θέση έχουν το μνημείο των Πεσόντων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το Εθνολογικό Μουσείο. Αμέσως μετά μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.

### Ημέρα 3η: Τσιταγκόνγκ – Ρανγκαμάτι

Μετά το πρωινό εγκαταλείπουμε τις πεδινές περιοχές του Δέλτα του Γάγγη και του Βραχμαπούτρα και ανηφορίζοντας τους λόφους της περιοχής περνώντας διαμέσου ενός καταπράσινου τοπίου φθάνουμε στην περιοχή του Ρανγκαμάτι, εδώ που ζουν οι Σινοβιρμανικές φυλές ακριβώς στο «ανθρωπολογικό μεταίχμιο» της υποηπείρου με την ανατολική



Ασία. Η απογευματινή μας γνωριμία με την περιοχή ξεκινάει με μία ειδυλλιακή βαρκάδα στη λίμνη της περιοχής και συνεχίζεται με επίσκεψη στα «ξεχασμένα» χωριά των φυλών της περιοχής που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά στις πλαγιές των λόφων, πνιγμένα στο πράσινο και πλημμυρισμένα από «εικόνες» που έχουν χαθεί εδώ και καιρό σε άλλα μέρη της Ασίας.

#### **Ημέρα 4η: Ρανγκαμάτι – Ντάκα**

Πρωινή αναχώρηση διασχίζοντας ορυζώνες και παραποτάμους του Δέλτα πρώτα για να επισκεφθούμε την παλιά πρωτεύουσα Σοναργκαόν, εδώ που οι μουσουλμάνοι Μουγκάλ κυβερνήτες της Βόρειας Ινδίας άφησαν το στίγμα της αρχιτεκτονικής τους υπεροχής, στα μεγαλόπρεπα μνημεία που σώζονται μέχρι και σήμερα. Τέλος φθάνουμε αργά το απόγευμα στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Ντάκα.



#### **Ημέρα 5η: Ντάκα – Καλκούτα**

Αμέσως μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές και θα ξεναγηθούμε στα κυριότερα μνημεία της όπως το Κοινοβούλιο, το Κάστρο Λαλμπαγκ, το Ασάν Μανζίλ που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο της χώρας, το Σαχίντ Μινάρ και το Τζαμί Μπαιτούλ Μουκαράμ. Νωρίς το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και μεταφορά στο αεροδρόμιο απ' όπου αργότερα πετάμε για την Καλκούτα, στη γειτονική Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας.

#### **Ημέρα 6η: Καλκούτα**

Σήμερα θα γνωρίσουμε τη Καλκούτα, την πόλη των αντιθέσεων, της χαράς και της λύπης, της ελπίδας και της απελπισίας, του πλούτου και της φτώχειας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Ινδίας και ο πυρήνας της εθνικής κουλτούρας. Ιδρύθηκε από τους Άγγλους το 1690 και ήταν η πρωτεύουσά τους μέχρι το 1911 οπότε και μεταφέρθηκε στο Νέο

Δελχί. Στην ξενάγηση θα επισκεφθούμε τον ναό της Κάλι (που είναι ο ιερότερος ναός της πόλης), το μνημείο της Βικτορίας με το μουσείο, τη γέφυρα Χάουρα και την καινούργια κρεμαστή γέφυρα (που είναι η μεγαλύτερη στην Ασία). Θα δούμε την πλατεία Νταλούσι που περιβάλλεται από μεγαλοπρεπή αποικιοκρατικά κτήρια όπως το κυβερνητικό μέγαρο, το κοινοβούλιο, το ταχυδρομείο, την Αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και το εντυπωσιακό κτήριο των συγγραφέων. Τέλος θα καταλήξουμε στην κλειστή αγορά της πόλης που πωλούνται τα... πάντα.



### **Ημέρα 7η: Καλκούτα – Μπουμπανέσβαρ**

Πρωινή πτήση για το Μπουμπανέσβαρ που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορίσα στην οποία, μαζί με την επαρχία Αρουνασάλ, κατοικούν οι περισσότερες μειονότητες της χώρας. Στην Μπουμπανέσβαρ κατά την περίοδο της ακμής της (9ος με 12ος αιώνας) κτίστηκαν πάνω από 7.000 ναοί από τους οποίους σήμερα σώζονται 500. Άφιξη και ολόημερη επίσκεψη στους περίφημους ναούς της πόλης με πρώτο τον Λινγκαράτζ (11ος αιώνας) αφιερωμένο στον Σίβα Τριμπουμπανέσβαρ (τον άρχοντα των τριών κόσμων) από τον οποίο πήρε η πόλη το όνομά της και που είναι από τους πιο σημαντικούς της Ινδίας. Στη συνέχεια θα δούμε τον ναό Ρατζανάνι (11ος αιώνας), τον περίφημο Μουκτεσβάρ (10ος αιώνας) με την πληθώρα των περίτεχνων ανάγλυφων με ερωτικές παραστάσεις, τον Βραχμασβάρ (9ος αιώνας) με τις επίσης ανάγλυφες ερωτικές παραστάσεις και άλλους. Θα τελειώσουμε τη μέρα μας με την ιερή δεξαμενή Μπίντου Σανγκάρ που λέγεται ότι περιέχει σταγόνες από κάθε ιερό ρυάκι ή ποτάμι της Ινδίας.

### **Ημέρα 8η: Μπουμπανέσβαρ – Πούρι**

Νωρίς το πρωί αναχώρηση οδικά για το παραθαλάσσιο Πούρι. Πρώτα θα επισκεφθούμε τη διάσημη Στούπα Σάντι που βρίσκεται σε έναν λόφο 8 χλμ. από το κέντρο του Μπουμπανέσβαρ. Στη συνέχεια καθοδόν για το Πούρι, θα επισκεφθούμε τα περίφημα Τζαϊνιστικά και Βουδιστικά σπήλαια Ουνταγκίρι και Κονταγκίρι με τις ανάγλυφες παραστάσεις του 1ου – 4ου αιώνα μ.Χ., που απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Βούδα και του βασιλιά Καλίνγκα και θα σταματήσουμε στο χωριό Πίπλι που είναι γνωστό για τα «απλικέ» χειροτεχνήματα. Άφιξη στο Πούρι το απόγευμα.

### Ημέρα 9η: Πούρι

Το Πούρι ανήκει στο «Τσαρ Νταμ», τα τέσσερα ιερά προσκυνήματα των Ινδουιστών στα τέσσερα άκρα της Ινδικής Υποηπείρου και κατά συνέπεια ιερός τόπος. Η μέρα μας ξεκινάει με τον εξαιρετικό ναό Κονάρκ (13ος αιώνας) που είναι αφιερωμένος στον Σούρια, τον θεό Ήλιο. Ο ναός είναι σκαλισμένος σαν άρμα με 24 γιγάντιους τροχούς και επτά άλογα που φαίνεται σαν να τον σέρνουν. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό και δικαίως ο ναός κατατάσσεται στους πλέον φωτογενείς όλης της Ινδίας. Στη συνέχεια μας περιμένει ο ιερός ναός Τζαγκανάθ, αφιερωμένος στον Βισνού ναό, στον οποίο η είσοδος στο ιερό του επιτρέπεται μόνο στους Ινδουιστές.

### Ημέρα 10η: Πούρι – Γκοπαλπούρ

Πρωινή αναχώρηση οδικά για το παραθαλάσσιο χωριό Γκοπαλπούρ με στάση στην λίμνη Τσίλκα που είναι η μεγαλύτερη λίμνη της νότιας Ασίας. Στην βαρκάδα μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μεγάλο πλήθος αποδημητικών πτηνών που προέρχονται από την Σιβηρία και για τα οποία υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός τους ξεπερνάει το εκατομμύριο. Άφιξη στο Γκοπαλπούρ αργά το απόγευμα.

### Ημέρα 11η: Γκοπαλπούρ – Ραγιαγκάντα

Αναχώρηση οδικά πολύ νωρίς το πρωί για το εσωτερικό της επαρχίας Ορίσα όπου αρχής γενομένης από σήμερα και για τέσσερεις ημέρες θα επισκεφθούμε και θα γνωρίσουμε πολλές από τις 62 φυλές της περιοχής. Καθodόν θα κάνουμε σύντομες στάσεις σε χωριά της φυλής Σάορα γνωστή για τα όμορφα χειροτεχνήματά τους. Άφιξη στη Ραγιαγκάντα αργά το απόγευμα.



### Ημέρα 12η: Ραγιαγκάντα – Τσατικόντα – Σεμιλουγκούρα

Πρωινή επίσκεψη στα πιο πρωτόγονα χωριά της φυλής Ντόνγκρια Κόντ στους λόφους Νιγιαμγκίρι για να απολαύσουμε το μοναδικό θέαμα των κατοίκων των γύρω χωριών να κατεβαίνουν από τους λόφους με φρούτα, λαχανικά και ζώα για να τα ανταλλάξουν στο

εβδομαδιαίο παζάρι της Τετάρτης στο χωριό Τσατικόντα. Εκεί συγκεντρώνονται οι φυλές Ντομς, Ντέσιας και Ντογκορίγια Κόντας με τις πολύχρωμες φορεσιές τους και θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε μέσα στο πλήθος. Αργά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την Σεμιλουγκούρα.

### **Ημέρα 13η: Σεμιλουγκούρα**

Το πρωί αναχωρούμε για τα κοντινά χωριά της φυλής των Μπόντα όπου κάθε Πέμπτη γίνεται το εβδομαδιαίο παζάρι και κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά οι χωρικοί που ανήκουν στην πλέον πρωτόγονη φυλή όλης της Ινδίας. Οι Μπόντα, αν εξαιρέσουμε το ύψος, μοιάζουν με τους Μασάι της ανατολικής Αφρικής, κυκλοφορούν σχεδόν γυμνοί με ένα άσπρο πανί γύρω από την μέση και οι γυναίκες ξυρίζουν το κεφάλι, φοράνε μεγάλους χαλκάδες γύρω από τον λαιμό τους και σκεπάζουν το στήθος με χείμαρρο από 40-50 περιδέραια με πολύχρωμες χάντρες. Εδώ επίσης συγκεντρώνονται οι φυλές Γκοντάμπας, Παράτζας και Μάλι. Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε την περιοχή των Γκάνταμπα για να μνηθούμε στα ήθη και στα έθιμα της ομώνυμης κοινότητας. Επιστροφή στη Σεμιλουγκούρα αργά το απόγευμα.

### **Ημέρα 14η: Σεμιλουγκούρα – Βισακαπατνάμ**

Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με επίσκεψη στην αγορά του Κουντούλι, η οποία έχει τη φήμη της μεγαλύτερης αγοράς της περιοχής των φυλών της Ορίσα. Ένα μοναδικό καλειδοσκόπιο ανθρώπων, χρωμάτων τοπικών ενδυμασιών και αρωμάτων συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής αγοράς. Στη συνέχεια αναχώρηση οδικά για Βισακαπατνάμ που είναι το μεγάλο λιμάνι της επαρχίας Άντρα Πραντές και φιλοξενεί το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Ινδίας.

### **Ημέρα 15η: Βισακαπατνάμ – Χαϊντεραμπάντ**

Πρωινή ξενάγηση της εμπορικής και βιομηχανικής πόλης, όπου κυρίαρχη θέση έχει η επίσκεψη στον Ναό Σιματσαλάμ, αφιερωμένο στο Αβατάρ (μετενσάρκωση) του Βισνού με τη μορφή Ναρασίμα (άνθρωπος-λιοντάρι). Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο απ' όπου πετάμε για την πρωτεύουσα του Άντρα Πραντές καθώς και της γειτονικής πολιτείας της Τελανγκάνα και μητρόπολη της Κεντρικής/Νότιας Ινδίας, τη πάντα γοητευτική, Χαϊντεραμπάντ.



### Ημέρα 16η: Χαϊντεραμπάντ

Πρωινή ξενάγηση στο 4ο μεγαλύτερο μητροπολιτικό κέντρο της Ινδίας, μία πόλη με πλούσια ιστορία που έγινε παγκοσμίως διάσημη την εποχή της βρετανικής κυριαρχίας ως έδρα των Μαχαραγιάδων της, υπό τον εξωτικό τίτλο «Νιζάμ της Χαϊντεραμπάντ». Το κάστρο-παλάτι των Σάχηδων του 16ου αιώνα, που φέρει το όνομα Γκολόντα Φορτ, ο περίφημος Τσαρμινάρ, το σήμα κατατεθέν της πόλης, το Τσούμαχάλ, παλάτι των «Νιζάμ» της πόλης το οποίο και θα φωτογραφίσουμε εξωτερικά, αφού μέχρι και σήμερα ζουν εντός, οι σημερινοί απόγονοί τους, το διάσημο για τα εκθέματά του μουσείο Σαλάρ Τζούνγκ, το επιβλητικό Τζαμί της Μέκκα από το 1694, ένα από τα μεγαλύτερα όλης της Ινδίας και τέλος η λίμνη Οσμάν Σαγκαρ θα γεμίσουν τη μέρα μας, αναδεικνύοντας τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης.

### Ημέρα 17η: Χαϊντεραμπάντ

Η σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή θα μας αποκαλύψει την περίτεχνη αρχιτεκτονική και την μεγάλη ιστορική σημασία του διάσημου Ουρανγκάλ, της πρωτεύουσας της δυναστείας Κακατίγια που ήκμασε από τον 10ο έως το 14ο αιώνα οπότε και αφομοιώθηκε από τα σουλτανάτα της Βόρειας και Κεντρικής Ινδίας. Οι περίφημες εμβληματικές της πύλες, σύμβολα της αρχιτεκτονικής της προ-ισλαμικής Ινδίας δεσπόζουν σε έναν χώρο με δεκάδες μνημεία που αναδεικνύουν το μεγαλείο της δυναστείας. Επιστροφή το απόγευμα στο Χαϊντεραμπάντ.

### Ημέρα 18η: Χαϊντεραμπάντ – Αχμανταμπάντ – Λοθάλ – Μπαβναγκάρ

Μεταφορά στο αεροδρόμιο απ' όπου θα πετάξουμε για το Αχμανταμπάντ, μεγαλύτερο αστικό κέντρο της πολιτείας του Γκουτζαράτ, στη Δυτική Ινδία. Άφιξη και αναχώρηση για το Λοθάλ, όπου θα επισκεφθούμε τον διάσημο αρχαιολογικό χώρο που μαζί με τη Χαράπα και το Μοεντζοντάρο (που ανήκουν σήμερα στο γειτονικό Πακιστάν) αποτελούν τα σημαντικότερα ευρήματα πόλεων που ήκμασαν στη ινδική υποήπειρο προ του ερχομού των Αρίων. Άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Ινδίας θα ξετυλιχθούν μπροστά στα μάτια μας καθώς θα εξερευνούμε τον φωτογενή αυτόν χώρο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Μπαβναγκάρ το οποίο θα μας φιλοξενήσει σήμερα το βράδυ.

### Ημέρα 19η: Μπαβναγκάρ – Παλιτάνα – Σομνάθ

Η πρωινή μας εξόρμηση θα μας φέρει στην περίφημη Παλιτάνα, το όρος που αποτελεί την «καρδιά» της θρησκείας του Τζαϊνισμού. Οι 863 ναοί που χτίστηκαν σε διάρκεια 900 ετών





συνθέτουν ένα ασύλληπτο σκηνικό από περίτεχνα σκαλισμένα μνημεία, καταπληκτικής αισθητικής αγάλματα και εκατοντάδες πιστούς που συρρέουν καθημερινά για να προσκυνήσουν στο ιερό αυτό όρος. Η ανάβαση στο όρος είναι σίγουρα απαιτητική και δύσκολη, αλλά η εμπειρία της επίσκεψης είναι σαφώς αντάξια της φήμης της Ινδίας ως η «γη των εκπλήξεων». Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο παραθαλάσσιο Σομνάθ, με το διάσημο και ιερό ναό του Σίβα, έναν από τους σημαντικότερους στην Ινδία. Ο Ναός καταστράφηκε δύο φορές στην ιστορία του, την τελευταία από τον φανατικό αυτοκράτορα των Μουγκάλ, τον Ορανγκζέμπ πυροδοτώντας άσβηστο θρησκευτικό μένος των Ινδουιστών για τους Μουσουλμάνους και ξαναχτίστηκε σε όλο το αρχικό του μεγαλείο. Η απογευματινή μας επίσκεψη είναι βέβαιο ότι θα μας εντυπωσιάσει και θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα μας.

### **Ημέρα 20ή: Σομνάθ – Μπουζ**

Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή του Τζουναγκάντ, «Η πόλη των Ιώνων» όπως λέγεται ότι είναι η ετυμολογία του ονόματός του, λόγω της κοινότητας που ίδρυσαν οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή. Η περιοχή αποτέλεσε ξεχωριστό, ανεξάρτητο βασίλειο αλλά σήμερα ανήκει στην πολιτεία του Γκουτζαράτ. Η επίσκεψή μας στα βουδιστικά σπήλαια της περιοχής είναι ενδεικτικά του πολιτισμού που άνθησε σε αυτή την αρχαιότητα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε μέσω μιας δύσκολης διαδρομής στις δυτικές εσχατιές της ινδικής επικράτειας στη «μυθική» και απομονωμένη χερσόνησο του Κουτς. Άφιξη στο λοτζ μας στο Μπουζ, που θα αποτελέσει το ορμητήριό μας για την αυριανή μέρα.

### **Ημέρα 21η: Μπουζ**

Πρωινή επίσκεψη στην περίφημη Λευκή Έρημο, τον «ωκεανό» από αλάτι που σχηματίστηκε καθώς αναδύθηκε η γη από τον πυθμένα της θάλασσας και αφού εξατμίστηκε το νερό απλά έμεινε το στρώμα από αλάτι στην επιφάνεια πλέον της γης. Στη συνέχεια τα γειτονικά χωριά φυλών όπως οι Μπάνου, η Νιρόμα και η Χόντκα θα μας αποκαλύψουν έναν άλλον μαγικό κόσμο που συνυπάρχει με τον σύγχρονο. Θαυμάσιες τοπικές ενδυμασίες, εξαιρετικά κοσμήματα και άρτια διακοσμημένα σπίτια θα μας συναρπάσουν στην απογευματινή μας γνωριμία με το ανθρώπινο στοιχείο της περιοχής. Επιστροφή στο Μπουζ το απόγευμα.

### **Ημέρα 22η: Μπουζ – Ντασάντα**

Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή της Ντασάντα, εδώ που αρχίζει το λεγόμενο «μικρό» Ραν (Έρημος) του Κουτς. Το μέρος είναι υπέροχο τόσο για τον ιδιαίτερο πολιτισμό των κατοίκων της περιοχής αλλά ακόμη περισσότερο για το Εθνικό Πάρκο που σχεδιάστηκε για να προστατευτούν, ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη, οι Κουρ, οι μοναδικοί Όναγροι, τα τελευταία μη εξημερωμένα άλογα που υπάρχουν στην Ινδία.

### **Ημέρα 23η: Ντασάντα – Αχμανταμπάντ – Δελχί**

Επιστροφή σήμερα στην μητρόπολη του Γκουτζαράτ, το Αχμανταμπάντ, που ιδρύθηκε το 1411 μ.Χ. από τον Σουλτάνο Αχμαντ Σαχ και πήρε φυσικά το όνομά του. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης με το Τζαμί Σιντία Σαγιέντ, το μπαολί Αντλάτζ, το Άσραμ Σαμπαρμάτι που ίδρυσε ο Μαχάτμα Γκάντι και από όπου ο ίδιος ξεκίνησε την διάσημη «Πορεία του Αλατιού», που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ινδικής ιστορίας καθώς και το Τζαμί Ράνι Σίρπι. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και βραδινή πτήση για το Δελχί που θα μας φιλοξενήσει σήμερα το βράδυ.

### **Ημέρα 24η: Δελχί**

Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από την ξενάγηση στο Νέο Δελχί, το οποίο αντανάκλα τη μεγαλοπρέπεια της άλλοτε κραταιής Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Θα δούμε την λεωφόρο Ραζπάθ με τα κυβερνητικά κτίρια, την περίφημη Πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α' παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ, το μέρος όπου έγινε η καύση της σορού του Μαχάτμα Γκάντι. Συνεχίζουμε με την Παλαιά Πόλη, την επιβλητική Σαχτζαχανμπάντ, με το Κόκκινο Φρούριο, έδρα κάποτε των Μουγκάλ Αυτοκρατόρων όπου

κάθε χρόνο την 15η Αυγούστου, ημέρα της ανεξαρτησίας της Ινδίας υψώνεται η σημαία από τον πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο τζαμί της Ινδίας, το διάσημο Τζαμά Μασίντ (Τζαμί της Παρασκευής) και φυσικά το υπέροχο Μουσουλείο του Αυτοκράτορα Χουμαγιούν. Ενδιάμεσα θα απολαύσουμε μία ωραία βόλτα με παραδοσιακά τρίκυκλα ποδήλατα, τα φημισμένα «ρίκσο» στην ιστορική και πάντα πολύβουη αγορά Chandni Chowk για να πάρουμε μία γεύση της πολύχρωμης ινδικής καθημερινότητας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

#### **Ημέρα 25η: Δελχί – Αθήνα**

Μεταφορά στο αεροδρόμιο, απ' όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.



## ΤΙΜΕΣ

Αναχωρήσεις και από  
 Θεσσαλονίκη  
 ...Ρωτήστε μας για τις τιμές!

Ταξίδι	Διατροφή	Αναχ/ση	Διαμ/νή	2κλινο	1κλινο	Φόροι Είσοδοι
ΧΑΪΝΤΕΡΑΜΠΑΝΤ, ΑΝΑΤ. ΟΡΙΣΑ, ΜΠΑΝΓΚΚΑΝΤΕΣ, ΓΚΟΥΤΖΑΡΑΤ, ΧΑΡΙΝΤΒΑΡ  25 ημέρες	ΗΒ Ημιδ/φή	15/2	3*, 4*, 5*	5.190	+1.400	+890

Το **COSMORAMA** σας προσφέρει:

- Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις Qatar Airways/Emirates
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5\*, 4\*, 3\*
- Ημιδιατροφή καθημερινά (2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια λόγω πτήσεων αργά το βράδυ)
- Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
- Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία)
- Αχθοφορικά μιας (1) αποσκευής κατ' άτομο
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
- Αντιπρόσωπο/συνοδό
- Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

## ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- × Κόστος βίζας Ινδίας, 80€
- × Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
- × Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο



## ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα.
- Ηλεκτρονική μορφή (έγχρωμο αρχείο pdf, μεγέθους 10-300Kb) του διαβατηρίου σας, που θα αποστείλετε στο γραφείο μας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού.
- Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε λευκό φόντο, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο jpg μεγέθους 10Kb-1Mb) διαστάσεων 350 pxIs X 350 pxIs, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού.

## ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

- Το ταξίδι είναι δύσκολο και απαιτεί αυξημένη ταξιδιωτική συνείδηση.
- Η επίσκεψη στα χωριά της Ορίσα περιλαμβάνει πεζοπορία μέτριας δυσκολίας.
- Το οδικό δίκτυο στις ορεινές περιοχές της Ορίσα και στην επαρχία του Μπαγκλαντές είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση.
- Τα μεταφορικά μέσα είναι ανάλογα του οδικού δικτύου, χωρίς ιδιαίτερους αποθηκευτικούς χώρους. Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας μόνο μία (1) αποσκευή μετρίων διαστάσεων.
- Τα πλωτά μέσα είναι ασφαλή αλλά δεν προσφέρουν τις συνηθισμένες τουριστικές ανέσεις.
- Τα ξενοδοχεία πέρα από τα άκρως ανεπτυγμένα σημεία όπως η Καλκούτα, η Ντάκα, το Χαϊντεραμπάντ και το Δελχί είναι καθαρά αλλά χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις. Ιδιαίτερα στην Ορίσα και την επαρχία του Γκουτζαράτ η υποδομή είναι στοιχειώδης.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η επίσκεψη των φυλών της Ορίσα και της περιοχής του Κουτς στο Γκουτζαράτ απαιτεί ειδικές άδειες, για την έκδοση των οποίων απαιτείται τα διαβατήρια με την έγκυρη βίζα της Ινδίας να είναι στα χέρια των υπεύθυνων της εταιρείας μας το αργότερο έξι (6) εβδομάδες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού. Οι εγκρίσεις των αδειών είναι περιορισμένες και κατά συνέπεια θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής με προκαταβολή 30% της αξίας του ταξιδιού και την ημερομηνία παραλαβής του διαβατηρίου σας με την έγκυρη βίζα της Ινδίας.

## ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας [www.cosmorama-travel.gr](http://www.cosmorama-travel.gr) καθώς και στα έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

<u>ΤΡΑΠΕΖΑ</u>	<u>ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ</u>	<u>IBAN</u>
ALPHA BANK	101-00-2320-009478	GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478
NATIONAL BANK	080/471703-14	GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314
EUROBANK	0026.0012.32.0200537077	GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077
PIRAEUS BANK	5029-057435-719	GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719

## Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA...

...γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!

### Δέκα λόγοι θα σας πείσουν:

#### ❖ ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και σεβασμού προς τον πελάτη.

#### ❖ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων.

#### ❖ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους.

#### ❖ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτώτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους συμβούλους ταξιδιών μας.

#### ❖ ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Η ομάδα μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

#### ❖ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents).

❖ **ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ**

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας.

❖ **ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ**

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε εκπώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό.

❖ **ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ**

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο.

❖ **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ**

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού.

